

Een week eerder van vakantie terug gekomen vanwege de warmte, dus ontstond de mogelijkheid om weer mee te gaan met de wedstrijd in de Slimtocht.

Dus om 05.00 uur liep zaterdag de wekker af, eten klaar maken, koffie zetten en om 05.30 uur op weg naar café eerste aanleg in Hoogkarspel.

Eerst even kijken bij de Slimtocht, maar hield mijn hart vast vanwege de hoge dikke rietkragen.

Terug naar het verzamelpunt en daar kwamen ook Sjaak Laan en Arie Heddes en meteen gevolgd door Ronald Nannings aanrijden.

Sjaak was ook al wezen kijken en de wedstrijd commissie had besloten dit is geen doen, we gaan naar de Molensloot.

Even nog wachten op de rest, waarvan we wisten dat Erik-Jan van Lieshout (duim tussen de bankschroef) en Bart Schipper niet zouden komen.

Het was al al 07.00 uur en we stonden nog steeds met ons vieren dus loten en op weg.

Bij de Molensloot alles netjes gemaaid, dus uit pakken en om 08.00 uur starten in de regen dat bijna de hele wedstrijd blijft.

Deze sloot is voor mij totaal onbekend dus maar de stok ingezet en kijken wat het wordt.

Na een half uur met veel beet maar geen vis kijk ik naar Arie die naast mij zit met methodfeeder en zijn hengel heel krom.

Ik denk die zit vast en ik vis verder tot ik naast me een grote plons hoor ik.

Arie heeft een karper gehaakt (geen kleintje) en levert een gevecht op leven en dood, die uiteindelijk na 2 maal mis scheppen gewonnen wordt door de karper.

Jammer, want dat was de winner.

Ik zelf begin ook te vangen maar allemaal kleine vis en naar een uur de eerste giebel.

Na vier en een half uur is het tijd en blijkt Ronald het best gedaan te hebben met 8 giebel en totaal bijna 9 kilo nummer 2^e wordt Sjaak met totaal bijna 7 kilo Arie blijft met zijn niet gelanden karper op een 0 en ik wordt 3^e met bijna 3 kilo.

Al met al een leuke ochtend met veel regen en geen tijd gehad om mijn brood op te eten.

Volgende wedstrijd De Stolpen ik zie er naar uit.

Groet Frans Monden.