

Pieppiepiep eeuuhhhhh "shit" dat is de wekker om 05.15 nou eruit maar met heel veel moeite. Koffie zetten, voer maken, de casters en maden uit de koelkast en daarna nog even wakker worden met een sterke bak koffie.

Het is al bijna 06.00 uur dus vlug alles in de auto en op weg naar café Spijkerboor, waar we verzamelen en loten.

Daar aangekomen, was ik niet eens de eerste en dat al om 06.30 uur!

Simon van der Kolk stond er al en Peter Krijgsman was die nu doorgereden??

Ik vraag aan Simon wat de het beste gedeelte is om te vissen en zet vast de steknummers uit.

Simon was zo vriendelijk om voor te gaan en daar aangekomen zat er al een groep vissers??

Dat was balen, wat was er nu aan de hand, ze hadden hun vergunning niet goed gelezen en een roeiboot aangezien voor een fiets pont, dat zegt genoeg !!!!!!!

Maar goed Sjaak Laan was inmiddels gearriveerd met de goede vergunning [ik had ze digitaal en was ze kwijt] en samen met Sjaak besliste we als wedstrijd commissie, dat wij op een andere gedeelte van het toegestane gedeelte van de wedstrijdparcours gingen zitten, zodat die andere vereniging niet hoefde te verkassen.

De loting was ook weer snel geregeld en 11 man ging naar hun visstek.

Het weer was erg prettig tot nu toe.

Om 08.10 ging de toeter en vissen maar.

Links en rechts werd er niet veel gevangen.

later in de wedstrijd kwam de vis toch bij sommige deelnemers op de voerstek.

Zelf had ik nog maar 1 brasem in me net liggen tot ik de aanbeet van mijn leven kreeg.

De hengel werd uit de steun getrokken en ik greep hem en dacht als het maar geen karper is.

Halverwege het water kwam er een fuut omhoog, dat had ik dus weer, nou de fuut gevangen en de haak door geknipt deze uit zijn nek gehaald en weer laten zwemmen [ik lust geen fuut]

Onder de wedstrijd werden ook nog getrakteerd op een beste regenbui, alles was nat en doorweek.

Arggg er piept wat in mijn kist o ja dat is het alarm wedstrijd af toeteren 12.10

De weging verliep ook weer op rolletjes Bart Schipper had een mooie obesitas giebel en Sjaak een flinke brasem van 60 cm!!!!

Dit was dan de verslag van de competitiewedstrijd.

De volgende wedstrijd in de Beemsterringvaart is op Zaterdag 10-06-2017

We verzamelen bij Oudendijk op de Dorpsweg 110

We wensen Frans Monde, een fijne vakantie en dat je uitgerust weer snel mee vist

Namens het bestuur

Eric van Lieshout